

Guido Desimpelaere



Bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar voor het leven dat we met hem mochten delen, is na een moedig gedragen ziekte rustig van ons heengegaan



De Heer Guido Desimpelaere

echtgenoot van Mevrouw Monique Vansteelandt

°Torhout, 4 maart 1941

†Torhout, 8 januari 2018

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op **maandag 15 januari 2018 om 10.00 uur** in de kerk van Don Bosco (Don Boscoplein) in Torhout.

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 09.45 uur.

Gevolgd door de crematie waarna wij de urne een plaats zullen geven in het urnenveld op de begraafplaats De Warande in Torhout.

Een laatste groet aan Guido kunt u brengen in het Rouwcentrum Decombele Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, iedere weekdag van 17.00 tot 18.30 uur, zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur. Gesloten op zondag.

Hij is de echtgenoot van

Monique Vansteelandt

Hij is de pa en opa van

Wim en Ann (†) De Pauw – Desimpelaere

Lieselot en vriend

Pieterjan

Tristan en vriendin

Heidi Desimpelaere en Wim Wauters

Stan

Diede

Jürgen en Nancy Desimpelaere – Loose

Yente

Hij is verwant aan de families

Desimpelaere – Vandewalle en Vansteelandt – Maertens

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar zijn huisarts,
de dokters en het personeel van het AZ Delta campus Rembert Torhout,
de dokters en het personeel van het AZ Delta campus Wilgenstraat Roeselare
en allen die Guido met liefde hebben omringd.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be